



# FORMLEN PÅ GUD

*Et forsvar for livet og menneskets mission*

LARS MUHL

- 1) Mennesket er en fantastisk skabning. Tænk en gang. Intet overflødigt, bortset fra de ekstra kilo, vi måske har akkumuleret. Alt er perfekt koordineret. Hvert eneste organ, hver eneste muskel og knogle udgør et perfekt hele. Vi bebor en planet, der burde være et jordisk paradys for alle, men sådan er det ikke. Vi anser os selv for at være udviklede væsener. Der er ingen grænser for vores teknologiske påfund, der er lys i skærmen, men desværre ikke ret mange andre steder.
- 2) Her i vores del af verden er vi kulturkristne. Det betyder at vi bliver døbt, konfirmeret, gift og begravet i den kristne kirke, ligesom at vi lader vores børn døbe og konfirmere der. Alligevel er det umuligt for os at tale om vores 'tro'. Ingen kan forestille sig at nævne Jesus eller Helligånden ved navn højlydt på et offentligt sted. Hvorfor? Nej da, man skulle nødtig tro, at vi er skøre eller er blevet medlemmer af en religiøs sekt.
- 3) Vi tror ikke på Gud. Nogle siger, at de tror på noget højere, men ikke på Gud. Andre igen mener ikke, at der kan findes en Gud, når nu verden ser ud som den gør, med al dens lidelse og ufred.  
Kun få gør sig nogen tanker om, hvad man egentlig mener med betegnelsen 'Gud', idet man stadig bærer rundt på sin barndoms gudsopfattelse af en gammel mand med hvidt skæg et sted oppe i Himlen.
- 4) Religion bliver – når man ser på den ufred, de forskellige religioners tilhængere er ophav til – forståeligt nok betegnet som 'fandens værk'. I stedet har naturvidenskaben, med sine fysiske måleapparater, indtaget religionernes plads. Og naturvidenskaben har skabt mange forunderlige ting og sager, og bragt forståelse og svar på mange af menneskets spørgsmål. Alligevel ser det ud til, at ligeså mange svar naturvidenskaben har givet, ligeså mange spørgsmål har den afstedkommet – spørgsmål, som den tilsyneladende ikke er i stand til at besvare.

- 5) Hvis vi nu – bare for en enkelt gangs skyld – tillader os at vende blikket mod vores egen religions vigtigste dokument, Bibelen med Gammel og Ny Testamente, så skræmmes vi måske væk af et sprog og et indhold, vi ikke forstår. Også selvom at Bibelen, vi læser i, er på dansk. I det Gamle Testamente finder vi en fordømmende og nærmest hadfuld gud, der belemrer sine undersåtter med urimeligt hårde straffe. Bogen er fuld af uforståelige profetier og forbandelser.
- 6) I Ny Testamente kan vi læse om en mand, Jesus (Yeshua), der bliver født af en jomfru, forvandler vand til vin, vækker de døde til live, går på vandet, helbreder de syge, lader sig korsfæste, opstår fra de døde, viser sig for sine tilhængere, som han lover evigt liv, inden han farer til himmels.  
Helt ærlig, hvad skal vi moderne og (hvis vi selv skal sige det) højtudviklede mennesker bruge sådan noget gammelt vrøvl til?
- 7) På Yeshuas (Jesu') tid levede der i universitetsbyen Alexandria, en jødisk filosof ved navn Filon. Han skrev allerede dengang i nogle af sine traktater, at Torahen (De fem første Mosebøger i det Gamle Testamente, og jødernes hellige skrift), at disse skrifter ikke bør læses bogstaveligt, men at de er arketyperiske fortællinger, fyldt med metaforer, der skal fortælle mennesket noget om dets egen indre natur. Desværre blev Filons opfordring ikke i tilstrækkelig grad taget alvorlig, hvilket har medført en frygtelig masse ballade og bunker af forfejlet teologi. Det samme kan man sige gør sig gældende for Ny Testamente, hvis dybeste budskab er gået tabt gennem misfortolkninger af den latinske og græske oversættelse. Oversættelserne fra disse sprog til verdens øvrige sprog, har gennem tiden kun udvandet den oprindelige tekst endnu mere, således at teksten, trods dens momentvise, poetiske skønhed, har mistet det 'salt', der er lig med den evighedskraft, som Yeshua netop taler om i Bjergprædiken.
- 8) Yeshua talte aramæisk, og det første Mattæusevangelium blev skrevet på dette sprog<sup>1</sup>. Hvis man gerne vil høre, hvordan aramæisk lyder, kan jeg anbefale at man ser Mel Gibsons hjertegribende film, *The Passion of The Christ*, fra 2004. I den taler skuespillerne, som har roller som Yeshua, disciplene, Maria, Magdalenen, Ypperstepræsterne og tempelvagterne alle aramæisk og hebraisk, mens skuespillerne, der spiller romere, taler latin. På youtube findes videoer med hovedrolleindehaveren, Jim Caviezel, der fortæller om de skæbneomvæltende episoder, han oplevede under optagelserne<sup>2</sup>.
- 9) Aramæisk adskiller sig fra andre sprog ved at have utallige betydninger. Det er moder til hebraisk og arabisk. I dag lærer man på teologisk fakultet at tale hebraisk, for på den måde at kunne læse de gamle skrifter. Problemet er blot, at kendskabet til sprogets skjulte funktion og dets magiske lyd er gået tabt. Selv Israelere, der i dag taler hebraisk, kender kun til talesproget dagligdags funktion, men ikke til dets utallige tolkningsmuligheder. Det gør man derimod i

---

<sup>1</sup> I min bøger "Lysets Lov" (Gilalai) og "Lyset i et menneskes hjerte" (Harper Collins) kan man læse mere om dette forunderlige sprog.

<sup>2</sup> Se evt. en kort version her, der også indeholder klip fra filmen: <https://www.youtube.com/watch?v=N8j3pErRa44> eller se dette længere, men utroligt stærke og inspirerende vidnesbyrd: <https://www.youtube.com/watch?v=vhDFwa69XVM>

mange af nutidens kabbalistiske skoler, hvor man stadig benytter sig af denne mystiske indsigt i sproget, for på den måde at trænge gennem til højere former for bevidsthed.

- 10) Og netop højere bevidsthed er det, vi mennesker synes at have sat over styr i vores tid. Vi har skabt en verden af utallige opfindelser, der skulle gøre livet lettere for os. Sidst i halvtredserne og først i tresserne introduceredes her i Danmark en lang række produkter, der skulle lette dagligdagen for kernefamiliernes husmødre. Man kunne pludselig få rensset sit tøj kemisk, købe frisk luft på dåse, købe mad, der kunne holde sig i evigheder, og som havde farver der ville noget. Spegepølsen var rød, margarinen gul og saftevandet grøn. I landbruget sprøjtede man så det var en lyst. Der var ingen ende på velsignelserne. Dengang!

I dag ved vi, at alle disse 'goder' i virkeligheden var og er gift. Og på trods af at meget er blevet gjort for at komme skidt til livs, er der stadig lang vej endnu. For i takt med at vi får udryddet de gamle syndere, opfinder vi til stadighed nye, som er skyld i nye lidelser og sygdomme. Det ser ud til at vi i stedet for at blive klogere, bliver mere og mere apatiske, og ude af stand til at se, at der er en direkte sammenhæng mellem det, vi spiser, forgifter og bestråler os selv og miljøet med, samtidig med at andre bliver mere og mere grådige og er i stand til at tilsidesætte ethvert hensyn til helheden, så længe man selv kan berige sig på andres bekostning.

- 11) Det bringer mig tilbage til spørgsmålet om der findes en Gud? For mig er det et definitions spørgsmål. Hvad eller hvem er Gud? Kvantefysikeren Max Planck gav i 1944 under en konference denne beskrivelse, som meget fint er dækkende for min egen forståelse. Han sagde ved den lejlighed: "I mit arbejde som fysiker, har jeg erfaret, at der bag alt skabt befinder sig en overordnet intelligens, der styrer alting". Man kunne kalde denne intelligens for den højeste form for Bevidsthed, der findes, eftersom den må formodes også at have skabt alting. Gud, er blot en betegnelse, der dækker over denne højeste form for Bevidsthed. Selv kalder jeg den for O. Prikken står for Enhed, Stilhed, Præcision og det Fuldkomne Nærvær, mens cirklen står for Evighed, Bevægelse, Ubetinget Kærlighed og Medfølelse. Sådan forestiller jeg mig, at formlen for Gud må være.

- 12) Når vi så i Første Mosebog kan læse, at "O (Gud) skabte mennesket i sit billede" stopper vi måske op og tænker: Hvordan ser dette billede af Gud ud? Men dette udsagn fra det Gamle Testamente bliver forklaret af Yeshua i Ny Testamente, hvor han siger: "Himmeriget er inden i jer!" Det aramæiske ord for Himmerige, *Malkoota d'Shmeya*, indeholder netop det 'billede af Gud', som vi får at vide, vi er skabt i. Dette billede skal findes i rodordet SHM, som gemmer sig inde i *d'Shm-eya*. *Shmeya* betyder *Himmelsk*. *Shm* betyder *navn; identitet; lyd; lys/bevidsthed; skabende kraft*, eller *billedet af Gud i os*. *Shm* er det lys eller den højere bevidsthed, Yeshua fortæller os, vi ikke må gemme væk, men tværtimod skal skærpe, så det/den kan oplyse verden og de væsener, der beboer den. Det er også den skabende kraft, som omtales i starten af Johannesevangeliet: "I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos O (Gud), og ved det blev alt skabt!" Ydermere kan vi se på endelsen af *d'Shmeya*, at *eya* betyder *uendelig*, eller *som ikke kan forgå*. Der er altså tale om et evighedsprincip, Himmeriget, som er inden i os, og som betyder at vi besidder en skabende kraft, der er lig O (Gud). Vi er denne skabende krafts ambassadører.

- 13) Det var netop, hvad Yeshua var udlært til at vise os andre. At vi, som han siger i Ny Testamente, ligesom han kan udrette mirakler, ja endda større undere, end han. Han fortæller os også, at vi skal give kejserens hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Lige nu ser det ud til at vi giver alt til kejseren. Altså, vi har kun øje for vores eget forgodtbefindende og materialistiske behagelighed. At konsekvenserne skyldes vore ene handlinger, er vi dog mindre villige til at acceptere. Vi har glemt den usynlige Lysets Lov, som er grundlaget for alt, hvad Yeshua taler om. Ifølge denne lov, er vi mennesker ikke skabt for vores egen skyld, men for hinandens. Vi glemmer, at vi fik den frie vilje, og at verdens tilstand derfor ikke kan tilskrives Gud, men udelukkende vores beslutninger og handlinger. Det er ikke et tilfælde, at vi er inkarnerede her – alle har vi hver især en opgave her, som kun vi kan løse.
- 14) Alt er energi, alt er bevidsthed. Når vi bedøver os med giftige madvarer, voldelige film og spil i en uendelighed, og i det hele taget udsætter os selv for negative holdninger, handlinger og energier i én uendelighed, samt overlader styringen af vort liv til egoet eller det lille selv, opstår lidelse og sygdom, grådighed, krig og adskillelse. Den dag, hvor det går op for os, at vi kan forvandle alle disse ting til positive, gennem en holdningsændring, vil vi igen kunne se en højere mening med livet. Det sker, når vi tør tage ansvar for alt, hvad vi foretager os – godt som skidt. Når vi tør smide forklædningen, trampe på den og stå frem som dem, vi i sandhed er. Vi er energi, vi er bevidsthed, og vi er en del af  $\odot$ .
- 15) I Ny Testamente kan vi læse, at Yeshua på et tidspunkt bemægtiger sig adgang til Templets forgård, hvor købmænd og vekselerer har slået sig ned, for at profitere på præsternes krav til folket om at bringe levende dyr som ofre på alteret til Jahve. Nu kommer Yeshua stormende og vælter boderne omkuld i det han råber: "I har forvandlet min Faders Hus til en stinkende røverkule!" Spørgsmålet er om det ikke også er det, vi har forvandlet vores verden til? Men vi kan lade os inspirere af Yeshua, og begynde at rydde op i vores egen tilværelse, samt sige fra til alt det i vores samfund, som ikke tjener livet, men udelukkende profit for enhver pris. Sige fra til ALT, hvad der undertrykker demokrati, menneskerettigheder og dyre- og miljøvelværd.
- 16) Hvad ville Yeshua gøre, hvis han levede blandt os i dag? Han ville helt sikkert sige fra overfor den politiske og industrielle lobbyisme (medicinalindustrien, våbenindustrien, fødevarerindustrien, olieindustrien etc.), der efterhånden styrer alting, og ikke ser ud til at ville borgernes ve og vel. Han ville sige fra overfor den uretfærdighed og de menneskeretslige overgreb, der finder sted de fleste steder i verden, med USA, Kina og Rusland i forreste felt. Også selv om det måske ville koste anseelse, status, succes, penge, berufsverbot, blacklisting etc. Det var jo netop det, han viste os gennem korsfæstelsen. Han ville ikke være bange for at bringe ofre for helhedens og medmenneskets skyld. På den måde var han en sand rock'n'roller og ikke en hygge-hykle-onkel, der kun ønsker at hytte sit eget skind.
- 17) Samtidig med dette, kan vi vælge at spise og leve anderledes, end vi har gjort hidtil. Vi kan afgifte os, vælge sunde giftfrie madvarer og sunde livsomstændigheder med motion etc. Men nok så vigtigt, vi kan begynde at arbejde med vort indre liv. Gennem bønns og meditationspraksis kan vi langsomt trænge gennem den larm, som omgiver os, samt larmen i os selv, for at nå den stilhed, vi også indeholder, men som vi alt for ofte vender ryggen. Hvis

vi aldrig har oplevet denne stilhed, ved vi ikke, hvad højere bevidsthed er for en størrelse. Der, hvor tankerne og intellektet hører op, venter en indsigt og forståelse af, hvorfor netop du er her lige nu, hvor du kommer fra og hvor du er på vej hen. Det er der, menneskets rejse mod højere mål for alvor starter.

- 18) Der er altså tale om en balance mellem et ydre og et indre liv, der begge afspejler menneskets sande væsen. Enhver kan vælge kun at dyrke det ydre liv, og kan som sådan sagtens opnå stor succes i verden. Det vil blot svare til, at man hopper på ét ben gennem livet. Erfaringen viser, at mennesker, der ikke har taget deres åndelige liv alvorligt, i sidste ende, uanset succes, rigdom og magt, vil mangle ALT. Og det er dette 'ALT' det åndelige liv tilbyder.
- 19) Da jeg i sin tid besluttede mig for at begynde at arbejde med bøn og meditation, anede jeg intet om, hvad det indebar. Jeg måtte tage livtag med mine fastlåste holdninger om, hvad jeg troede det var. Lige indtil jeg mødte et menneske, min lærer, seeren Calle de Montségur, som gennem sine ord og handlinger viste mig, hvor enkelt det kan gøres. Han var funderet i både det naturvidenskabelige og det åndsvidenskabelige. Han vidste, at alt er energi og bevidsthed og at alt liv er forbundet gennem kosmiske energier og bevidsthed. Han viste mig, at alt det, jeg havde læst om i diverse religioner, spirituelle og åndsvidenskabelige traditioner, kan virkeliggøres, hvis bare man gør sig den ulejlighed at begynde at praktisere et liv, der i overensstemmelse med de kosmiske love, i stedet for som nu, at modarbejde dem. Under min tid hos Calle erfarede jeg, hvordan energi akkumuleres og kan påvirkes eller manipuleres gennem alt, hvad vi mennesker tænker, siger og gør. Hver gang vi foretager os det mindste, påvirker vi æteren, hvor der skabes tankeformer, der med tiden får sit eget liv. Det er en af de væsentligste grunde til, at tilværelsen lige nu forekommer så tung for de fleste.
- 20) Men vi har til enhver tid mulighed for, at starte et forvandlings og oprydningsarbejde. Bare det, at begynde at sætte en positiv dagsorden for sig selv, gennem det, man tænker, siger og gør, vil have en positiv effekt på den virkelighed, man skaber og er en del af. Som Calle altid sagde højt, inden han startede sin dag med at hjælpe mennesker, der var ramt af sygdom: "Jeg stiller mig hermed til rådighed for universet!". Og det gjorde han så. Også uantastet at han selv, på det personlige plan, langtfra var perfekt. Han var et menneske, men et menneske, der hele tiden forsøgte at leve op til sine egne høje standarder for, hvad et menneske kan og bør være. Også han var klar over, hvem vi mennesker er, og hvilke utrolige muligheder vi har, hvis blot vi vil lægge grådighedens, forfængelighedens og magtsygens begrænsninger bag os. Vi kan alle lære at få kontakt til højere bevidsthedsplaner og derved løse alle de problemer, vores invaliderende foranstaltninger har skabt. Det, vi kalder fremskridt er i virkeligheden alt for ofte udtryk for en sygdom – men en sygdom, der kan helbredes – hvis vi vil.
- 21) Det har i årevis været diskuteret, om Folkekirken overhovedet har en berettigelse i dagens Danmark. Til det er der, efter min mening, kun ét svar: Ja, det har den! Men dette ja indebærer også, at man i Folkekirken, i langt højere grad end nu, tør tage skridtet fuldt ud, og begynde at tage sin egen forudsætning alvorlig. Der er brug for en institution, som vil påtage sig at være fødselshjælpere for menneskets iboende, åndelige natur. Det betyder at

Folkekirken også er i stand til at tilbyde praksis i hverdagen<sup>3</sup>, i stedet for kun, at reducere sig selv til et sporadisk kulturhus med pizza og rødvinsoftener. Kristendommen har en hovedstol og et budskab. Man bør fremover have mod til, hvad nogle præster allerede gør, at tage stilling til udviklingen i samfundet, fordi den afspejler og påvirker hvert enkelt menneske i befolkningen og Folkekirken egen menighed. En sådan spejling vil hjælpe menigheden til, i langt højere grad end nu, at kunne give det åndelige liv plads i en hverdag, der bliver mere og mere umenneskelig. Da vi er åndelige væsner, er det kun gennem ånden, at vi kan forvandle de problemer, egoisme, materialisme, grådighed og magtsyge har skabt. Vi er ikke inkarnerede her på Jorden for at få tiden til at gå, men for at praktisere Lysets Lov, mens vi er her. Kun på den måde kan vi gøre os til de medskabere af virkeligheden, som vi er udset til at være.

## 22) Det aramæiske Fader Vor:

Himmelske Ophav  
Du som er overalt  
Helliget være dit navn  
Komme Dit rige  
Ske Din vilje  
her og nu i al evighed.  
Fyld os med din nådes kraft  
og løs os af de bånd  
vi binder os selv og hinanden med.  
Led os ud af fristelsen  
befri os fra os selv  
og giv os styrke til at være ét med Dig.  
Lær os tilgivelsens sande kraft at kende  
og lad vore fremtidige handlinger  
vokse frem af dette hellige øjeblik.  
Amen

Himmelske Ophav  
Du, som er overalt  
Velsignet være Din skabende vibration  
Tænd i os Din klarheds ild  
her og nu i al evighed.  
Åbn vore hjerter for medfølelsens kraft  
og løs os af de bånd  
vi binder os selv og hinanden med.  
Led os ud af vildfarelse  
lad os hvile i det højere Selv  
så vi kan være nærmere Dig.  
Tilgiv os og lad os tilgive  
indtil vore handlinger er ét  
med Dit hellige øjeblik.  
Amen

---

<sup>3</sup> The Gate of Light video: <https://www.youtube.com/watch?v=0GDEi7OuARw>